

Heb je Mij lief ?

Dank Jeanne, Barbara en Laurens. Jullie hebben op een mooie manier de verwondering laten zien die de Maria's en de leerlingen van Jezus moeten hebben gehad. Ze konden het aanvankelijk eigenlijk niet geloven... Ze hadden hem zien lijden, ze hadden hem zien hangen aan het kruis. *Jezus was dood...*

Toch had Jezus gedurende zijn leven meerdere keren over zijn opstanding gesproken. Tegen de twaalf leerlingen zei Hij bijvoorbeeld:

Marcus 10

³²*Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat Hem zou overkomen: ³³We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen veroordelen en Hem zullen uitleveren aan de heidenen. ³⁴Ze zullen de spot met Hem drijven en Hem bespuwen en Hem geselen en doden, maar na drie dagen zal Hij opstaan.'*

Je zou je ook kunnen voorstellen dat de leerlingen, de dagen aan het aftellen waren: één, twee, drie!! Vandaag zal de Heer opstaan uit de dood...

Maar hoe anders was het. Blijkbaar was met de dood en kruisiging van Jezus, blijkbaar was met het geweld dat ze voor hun ogen hadden gezien, blijkbaar was in hun verdriet ook hun hoop verloren gegaan. Ze voelen zich alleen...

Dat is iets, denk ik, wat velen van ons kunnen begrijpen. Als je groot verdriet of verlies in je leven hebt meegemaakt, dan ken je misschien dat gevoel van: *'de zon gaat nooit meer schijnen' – 'zou het leven ooit weer de moeite waard worden?'*. Ze waren overmand door intens verdriet en eenzaamheid.

En dan was er ook nog dat gevoel van gefaald hebben. Petrus had Jezus drie keer verloochend. Drie keer had hij gezegd dat hij Jezus niet kende. Hij was nog wel zo stellig geweest. Dat zal mij niet gebeuren... Op die avond, voor zijn sterven, had Jezus tegen hen gezegd:

Matteus 26

³¹*'Jullie zullen Mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: "Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden."* ³²*Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.'* ³³*Petrus zei daarop tegen Hem: 'Misschien zal iedereen U afvallen, ik nooit!'* ³⁴*Jezus antwoordde hem: 'Ik verzeker je: deze nacht, nog voor de haan gekraaid heeft, zul jij Mij driemaal verloochenen.'* ³⁵*Petrus zei: 'Al zou ik met U moeten sterven, verloochenen zal ik U nooit.'* Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.

Petrus was weer eens heel stellig geweest. We kennen zijn verhaal. Drie keer ontkent hij bij Jezus te horen...Hij had zich door zijn angst laten leiden. Hij was bang geweest dat ook hem wat zou worden aangedaan, net zoals met Jezus was gebeurd... En blijkbaar is dat het verhaal van alle leerlingen: *'Jullie zullen Mij deze nacht allemaal afvallen'*.

Zijn leerlingen worstelen in de dagen na Jezus' sterven met verdriet, eenzaamheid, angst en gevoelens van falen en tekortschieten. Er is in hun denken geen ruimte meer voor opstanding.

En dan komt het weer even heel dichtbij.
Verdriet, eenzaamheid, angst, falen --- dat gaat over jouw en mijn leven.

Is er in jouw denken ruimte voor opstanding?
Is er in jouw leven ruimte voor een nieuw begin?

En dan gaan er een paar vrouwen naar het graf van Jezus. In de verschillende evangeliën staan verschillende samenstellingen van deze groep vrouwen genoemd:

	Maria Magdalena	Maria (Moeder van Jakobus en Jezus)	Salome	Johanna	Enkele andere vrouwen
Matteus	x	x			
Marcus	x	x	x		
Lucas	x	x		x	x
Johannes	x				

En wie ze ontmoeten bij het graf is ook verschillend:

	engel	Jezus	twee engelen
Matteus	x	x	
Marcus	x		
Lucas			x
Johannes		x	x

Ik wil je niet in verwarring brengen, helemaal niet zelfs. Ik wil je gerust stellen. De Bijbel is door mensen geschreven – geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar de evangelisten hebben het echt verschillend opgeschreven. Ze hebben ook verschillende motieven gehad om te schrijven wat ze schrijven. En toch vertellen ze één verhaal:

Jezus is opgestaan uit de dood!

De details verschillen, de boodschap is hetzelfde. De les voor ons is: focus je op de boodschap, niet op de details. (*laat de details nooit de hoofdboodschap wegdrücken*)

Jezus is opgestaan uit de dood! Hij leeft!

Door het lijden heen, door de dood heen, is nieuw leven gekomen. En Jezus laat zich zien in de dagen die volgen. Aan de Emmaüsgangers, aan zijn leerlingen, aan Tomas. En misschien wel de meest indrukwekkende ontmoeting is de ontmoeting met Petrus.

Petrus, die model staat voor jou en voor mij. Petrus, de man die vanwege zijn verdriet, zijn eenzaamheid, zijn angst, zijn falen, niet meer kon geloven in de opstanding...

Johannes 21

¹⁵Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 'Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?' Petrus antwoordde: 'Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.' Hij zei: 'Weid mijn lammeren.' ¹⁶Nog eens vroeg Hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?' Hij antwoordde: 'Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.' Jezus zei: 'Hoed mijn schapen,' ¹⁷en voor de derde maal vroeg Hij hem: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?' Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: 'Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.' Jezus zei: 'Weid mijn schapen.'

Dit is het moment waarop Petrus hersteld wordt. Het moment waarop aan zijn lijden, aan 'zijn dood' een eind komt. Hij ontvangt het leven van Jezus, de opgestane Heer.

Heb je Mij lief - JA - weid mijn lammeren

Heb je Mij lief - JA - hoed mijn schapen

Houd je van me - JA - weid mijn schapen

Drie keer spreekt hij zijn liefde voor Jezus uit.

Het leven van Jezus ontvang je door uit te spreken dat je van Hem houdt.
Het leven van Jezus ontvang je *in relatie met Jezus*.

Zoals Jezus door het lijden en door de dood heen, weer leven ontvangt.
Zo ontvangt Petrus, door zijn lijden en zijn geestelijke dood heen ook nieuw leven.

Petrus wordt in deze verzen ook drie keer herinnerd aan zijn roeping, zijn bestemming. Hij is een herder, een dienaar van de schapen.

Afsluiting:

Vandaag is het Pasen.

Jezus leeft - Hij is opgestaan uit de dood.

Het leven is ook voor ons beschikbaar - in relatie met Jezus.

Ook tegen ons, tegen jou en mij zegt Jezus: hou je van me?

En ook voor jou is er een bestemming: weid mijn schapen!

AMEN

Vragen voor een groepsgesprek:

- 1) Verdriet, eenzaamheid, angst, falen - de gevoelens van de leerlingen.
 - a) Welke van deze gevoelens ken jij het best?
 - b) Welke van deze gevoelens denk jij dat het meeste voorkomt?
- 2) Lees Joh. 21:15-17.
 - a) Wat valt jou op? Wat springt er voor jou uit? Kun je uitleggen waarom?
- 3)
 - a) Wat was de bestemming die Petrus ontving?
 - b) Zou het kunnen dat jij ook deze bestemming hebt? Welke schapen/lammeren vertrouwt de Heer aan jou toe?
- 4) Laten we bidden (ook voor 'onze' schapen')